

Vesper Plus in de Oude Kerk te Naaldwijk
Zondag 22 november 2021

Geest van hierboven

Medewerkers aan de vesper

Organist : dhr Gerard Bal
Gitaar : dhr. Max Többen
 : mw. Annie Smit-Többen
Voorganger : ds. Neeltje Reijnders

Opening

Voorganger : Het is goed de HEER te loven
Allen : **EN ZIJN NAAM TE PRIJZEN.**
Voorganger : In de morgen wordt zijn goedheid gemeld
Allen : **EN ZIJN TROUW IN DE NACHTEN.**

We zingen gezang 675: 1



1 Geest van hier-bo-ven,



leer ons ge-lo-ven,



ho-pen, lief-heb-ben door uw kracht!



He-mel-se vre-de,

deel U nu me-de
aan een wereld die U ver-wacht!
Wij mo-gen zing-en
van gro-te din-gen,
als wij ont-van-gen
al ons ver-lan-gen,
met Chris-tus op-ge-staan. Hal-le-lu-ja!
Eeu-wig-heids-le-ven
zal Hij ons ge-ven,
als wij her-bo-ren
Hem toe-be-ho-ren,
die ons is voor-ge-gaan. Hal-le-lu-ja!

Lezing psalm 93: 1-3

De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed,
de HEER is met macht bekleed en omgord.

Vast staat de wereld, zij wankelt niet,
²en vast staat van oudsher uw troon,
u bent van alle eeuwigheden.

³De stromen verheffen, HEER,
de stromen verheffen hun stem,
luid verheffen de stromen hun stem.

We luisteren naar Andante in e mineur uit Concerto RV 532 – Antonio Vivaldi

Lezing psalm 93: 4-5

⁴Maar boven het geraas van de wijde wateren,
van de machtige baren der zee,
is hoog in de hemel de machtige HEER.

⁵Uw uitspraken zijn betrouwbaar.
Heiligheid is van uw huis het sieraad,
HEER, tot in lengte van dagen.

We luisteren naar Andante religioso in G gr.t. – A. Darr

Inleiding op de lezing

Bijbellezing: Galaten 5: 13-23

¹³Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, ¹⁴want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ ¹⁵Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. ¹⁶Ik zeg

u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. ¹⁷Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.

¹⁸Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. ¹⁹Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, ²⁰afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, ²¹afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. ²²Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, ²³zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Stilte

We luisteren naar Orgelkoraal “In Thee is joy” (opus 28 nr. 40) – Marcel Dupre

Voorbeden, stil gebed, avondgebed

We luisteren naar Sinfonie musicali “La Mantovana” – Giovanni Gastoldi

We zingen als slotlied het avondlied gezang 246 B: 1 en 5

1 De maan is op - ge - ko - men.
 De aar - de ligt in dro - men.
 De nacht is stil en klaar.
 De don - kere bos - sen zwij - gen
 en van de beem - den stij - gen
 de ne - vels wit en won - der - baar.

5. Doe ons uw heil aanschouwen,
 niet op ons oog vertrouwen,
 niet blij zijn met de schijn.
 Doe ons de eenvoud vinden,
 en, God, voor U als kind'ren
 op aarde vroom en vrolijk zijn.

Zegenbede

- vg. : Laten wij de HEER loven
 a. : EN GOD DANKEN.
 vg. : Zegene en behoede ons de barmhartige HEER.
 a. : AMEN, AMEN, AMEN. (gezongen)



www.oudekerk-naaldwijk.nl