



Zondag 20 augustus 2023

Gezamenlijke dienst van de Ontmoetingskerk en de Oude Kerk
Naaldwijk

**Bedanken en afscheid nemen van scriba
Caroline Koenen-Holster**

Waar mag ik op hopen?

Inleiding bij de kerkdienst

In deze kerkdienst bedanken we scriba Caroline Koenen voor haar jarenlange inzet en uitstekende werk voor de gemeente van de Oude Kerk. Formeel legt zij haar taak vandaag neer (en haar opvolger is Evert van Malkenhorst sr.) maar we mogen nog tot september genieten van haar werk, namelijk tot wanneer de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden, en dat zal zijn in de kerkdienst van zondag 24 september. Op mijn vraag wat Caroline belangrijk vond dat er in deze dienst zou gebeuren, kreeg ik als reactie een paar mooie gedichten gemaild, die ik heb opgenomen. Rondom deze gedichten heb ik de dienst opgebouwd.

Maar nog treffender was de beschrijving die Caroline van zichzelf gaf. Daarin herkennen we niet alleen Caroline als mens, maar ook als gedreven kerkenraadslid. Ik gebruik haar beschrijving voor één van de gebeden. Haar tekst vindt u hieronder. Een goede dienst gewenst!

Ds. Neeltje Reijnders

*Mijn brein en gevoel(hart) vinden veel dingen mooi.
Ik houd van licht, in de natuur,
liefde voor elkaar,
vertrouwen hebben in (wat niet altijd meevalt)
en vooral hoop.
De stilte
Mensen kijken
Meeleven,
geïnteresseerd in vele dingen...
Bedenken hoe je dingen kunt oplossen.*

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

De kaars wordt aangestoken

(gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid

G. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND

v. De Heer zij met u!

G. OOK MET U ZIJ DE HEER

(gemeente gaat zitten)

We zingen lied 280

1 De vreug-de voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons ge-schiedt.
God roept zijn naam o - ver ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Moment met en voor de kinderen

We bidden het kyriegebed met tot besluit

Gerard Bal



Heer, ont - ferm U! Heer, ont - ferm U! Heer, ont - ferm U!

We zingen als loflied gezang 601





1 Licht dat ons aan-stoot in de mor-gen,
voor-tij-dig licht waar-in wij staan
koud, één voor één, en on-ge - bor-gen,
licht o - ver - dek mij, voor mij aan.
Dat ik niet uit-val, dat wij al - len
zo zwaar en droe - vig als wij zijn
niet uit el - kaars ge - na - de val - len
en doel-loos en on-vind-baar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Als inleiding op de Bijbellesing van I Korintiërs 13 lezen we het gedicht van Aart Mak

*Mensen zijn ten diepste wezens die altijd hopen.
En dat komt omdat zij weten wat geloof en liefde zijn.
Zodra die twee tekortkomen,
helpt de hoop om te verlangen
naar hoe het kan zijn en misschien wel zal worden.
De hoop houdt mensen in de meest barre situaties
warm en wakker.*

Aart Mak

We lezen I Korintiërs 13

13¹Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. ²Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. ³Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. ⁴De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. ⁵Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ⁶ze verheugt zich niet over het onrecht

maar vindt vreugde in de waarheid. ⁷Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. ⁸De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – ⁹want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. ¹⁰Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. ¹¹Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. ¹²Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. ¹³Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Muziek

*Alles waarvoor de rede van de mens
belangstelling heeft,
komt samen in de volgende drie vragen:
Wat kan ik weten?
Wat zou ik moeten doen?
En op wat mag ik hopen?*

Immanuel Kant

Mattheus 19: 16-26

Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ ¹⁷Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’ ¹⁸‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, ¹⁹toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ ²⁰De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ ²¹Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in

de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’²²Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.²³Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan.’²⁴Ik zeg het jullie nog eens:



het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’²⁵Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’²⁶Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar

bij God is alles mogelijk.’ Daarop vroeg Petrus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?’

We zingen gezang 783

1 Voor mij is ge-luk de wind om mijn o-ren,
 de zon in de lucht en lang-uit in 't gras.
 Voor mij is ge-luk de stil-te te ho-ren
 om zo te ont-dek-ken hoe het ooit was.

- 2 Voor mij is geluk
 het leven te delen,
 een hand in mijn hand
 en samen op pad.
 Voor mij is geluk
 mijn liefste te strelen
 en zachtjes te fluisteren:
 ‘Jij bent mijn schat’.
- 3 Voor mij is geluk
 om vrede te maken.
 De hoop dat het kan,
 die wil ik niet kwijt.
 Voor mij is geluk
 de ruzies te staken,
 om muren te slechten,
 stoppen met strijd.
 Om liefde te geven,
 nu en altijd.

Overdenking

Muziek

DIENST AAN DE ANDER

**Het woord is aan de nieuwe voorzitter van de kerkenraad van
de Oude Kerk, Dineke van Hoeven**

Inzameling van de gaven

Voorbeden-stil gebed-Onze Vader

We zingen staande als slotlied gezang 416 (wijziging tekst NR)

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou na - bij op al je we - gen

met zijn raad en troost en ze - gen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
 nu wij weer elkaar ontmoetten,
 in zijn naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen



U kunt Caroline Koenen bedanken en de hand schudden na de dienst.

Wilt u uw orde van dienst mee naar huis nemen? Bij voorbaat dank. Mochten er nog exemplaren over zijn, dan mag u er wat meenemen voor iemand anders.

De kerkweek van dag tot dag

Dinsdag 22 augustus vergadert de commissie BBV om 9.30 uur in de Herberg

Dinsdag 22 augustus vergaderen de collega's van de Ontmoetingskerk en de Oude Kerk in Monster Beach om 13.30 uur

Woensdag 23 augustus vergaderen vormgeefster Willemijn van Rossem en de predikant in de pastorie om 10.00 uur over de "Posters met een achterkant" die mensen thuis ophangen om de activiteiten van de kerken aandacht te geven. De achterkant is een dankjewel voor de mensen die de moeite nemen om zo voor ons reclame te maken.

Donderdag 24 augustus vergaderen de organist en zijn verloofde en de predikant bij de eerst genoemden thuis, met het oog op het muzikale programma van het komend seizoen.

Zaterdag 26 augustus is de uiterste inleverdatum voor uw kopij voor de Vrije Ruimte

