

Vandaag ontvangt u weer een bericht vanuit de Oude Kerk.



Vader geef dat ik meer mag

*Troosten dan getroost worden
Geven dan ontvangen
Begrijpen dan begrepen worden
Lachen dan huilen
Prijzen in plaats van klagen*

*Want door te geven
ontvangen wij
U gaf Uw enige Zoon
en Hij ons het leven*

Leo Heuvelman

Ondanks de versoepelingen is het wel belangrijk dat de basis hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand van kracht blijven. We dringen er dan ook bij u op aan om deze maatregelen te respecteren, voor uw en andermans gezondheid.

Overzicht van de komende onlinedienst van 15 augustus 2021

	Oude Kerk 10.00 uur Online	Ontmoetingskerk 9.30 uur
Voorganger	Pastor W Hoefman uit Maasland	Ds Eibert Kok
Ambtsdrager	Martin Uittenbroek	
Organist	Peter Dingemans	
Lector	Gilbert Bal	

Kijkt u liever thuis online, dan kunt de dienst volgen via;

Kerkomroep	Deelnemen via Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283
------------	--

Collecte

Bij de uitgang van de dienst is er een collecte.

Wilt u (op afstand) deelnemen aan deze collecte? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk.

De opbrengst van deze collecte voor verdeeld tussen de Kerkrentmeesters en Diaconie.

Zomerkring

Deze zomer is er op vier woensdagen een bijeenkomst voor de thuisblijvers, iedere keer met een apart programma.

De zomerkring begint steeds om 10.30 uur en duurt ongeveer tot 12.00 uur in de Oude Kerk.

18 augustus: ds Eibert Kok – Heel de santenkraam

In augustus 1572 vond in de Oude Kerk van Naaldwijk de eerste openbare Calvinistische prediking plaats. Een mooi gebrandschilderd raam aan de zuidmuur van het schip herinnert daaraan. Volgend jaar is dat 450 jaar geleden en zal aan die grote verandering in de geschiedenis van de kerk van Naaldwijk vast en zeker meer aandacht geschonken worden. Maar voor het zover is, gaan we eens kijken naar heel de santenkraam die in de jaren vóór 1572 uit de kerk verdween. Hoe zag de Oude Kerk er van binnenuit vóór de reformatie. Aan de hand van overblijfselen in de kerk en voorbeelden van elders is daar een goed beeld van te krijgen.

Wandelend in gesprek!

Het wandelen op donderdag gaat komende tijd door, maar het is verplaatst.

Het is verplaatst van 9.30 uur i.p.v. om 13.00 uur. We starten nog altijd bij de Oude Kerk op het Wilhelminaplein. En we lopen in tweetallen, op afstand. Wandel je een keer mee? We gaan dan een uurtje wandelen in tweetallen, op gepaste afstand, maar met de mogelijkheid voor ontmoeting en gesprek. Opgeven is niet nodig, we zien wel wie er meedoet. Eén van de voorgangers van de Oude Kerk of de Ontmoetingskerk is steeds van de partij.

Fiets over?

Hebt u een fiets staan die u niet gebruikt? Vluchtelingen die zich in het Westland komen vestigen hebben daar misschien wat aan. Als u belt met Vluchtelingenwerk, wordt die fiets bij u opgehaald, telefoon 0174 442120.

Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn.

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl

Contact

In de tussentijd: Pas op uzelf, en op uw naasten.

Kijk zeker in deze tijden om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel

iemand even op en blijf gezond!

Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant;

ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006;

e-mail: neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon pastoraat: Caroline Koenen – tel. 06-10541301,

e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon pastoraat: Annie van Hoeven - tel. 0174-627419,

e-mailadres: a.vanhoeven@caiway.nl

Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema - w.boerema@hetnet.nl